

Er is veel te doen om het voornemen van de rijksoverheid om ons land “van het gas af” te halen. Hoewel dit voornemen dus voortspuit uit door de rijksoverheid opgesteld klimaatbeleid, ben ik hier mordicus tegen, aangezien dit een volstrekt onzinnige maatregel is. Bovendien zijn de burgers nooit bij die klimaattafels welkom geweest. Daar zaten alleen idealisten, naïvelingen en geldwolven aan tafel. Waar de rest van Europa gesubsidieerd en wel juist “aan het gas” gaat omdat gas zo schoon is, heeft “Den Haag” verzonnen dat wij, Nederland, van het gas af moeten. Omdat als gevolg van die maatregel Nederland ten koste van vele miljarden moet worden vol gezet met windturbines en zonnepanelen, gaat deze onzinnige maatregel de Nederlandse burger gigantisch veel geld kosten en zal de kwaliteit van ons open landschap dramatisch verslechteren. Dat landschap kun je maar één keer fundamenteel aantasten. Daarnaast zijn al die windturbines een ramp voor vogels en de volksgezondheid en gaan parken met zonnepanelen in het buitengebied ten koste van de biodiversiteit. Dit laatste aspect is voor Veenendaal overigens van minder belang omdat wij nauwelijks buitengebied hebben. Voorts zullen als gevolg van het feit dat wind en zon in ons land lang niet altijd voldoende energie opleveren en bovendien energie uit biomassa uiteindelijk ook zwaar onder vuur is komen te liggen, in binnen- en buitenland op de achtergrond toch altijd nog gas-, kernenergie-, kolen- en zelfs zwaarvervuilende bruinkoolcentrales als back-up in bedrijf moeten worden gehouden. Allemaal weinig kosteneffectief dus.

Als je het eerlijke verhaal wil vertellen, zijn er feitelijk maar twee opties voor onze Nederlandse energievoorziening, het redelijk schone aardgas of de schone kernenergie!